

Boekpresentatie Dagboek Eimert Papenburg 1826-1888

Eimert, een boer die met zijn gezin in het Ruurlose Broek woonde in de 19e eeuw, hield in zijn leven nauwkeurig een dagboek bij. Dit dagboek is heel bijzonder; het geeft ons een inkijkje in het leven hier op het platteland in die tijd.

Dit dagboek vormt de basis van het boek van Hans Piena, conservator Werken bij het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem.

Het dagboek is nog steeds in bezit van de familie Papenburg. Al in een vroeg stadium is de Oudheidkundige Vereniging Zuwent hierbij betrokken.

Op zondag 24 oktober is het dan zo ver, dan vindt in Het Witte Paard, locatie Parochiehuus van 13.00 -15.30 uur de boekpresentatie plaats. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen en het belooft een gezellige en interessante middag te worden. Het is een activiteit in het kader van de Maand van de Geschiedenis.

Na 24 oktober is het boek op diverse plekken te koop, waaronder de boekhandels, de SPAR in Zieuwent of via de Oudheidkundige Vereniging.

Wilt u bij de boekpresentatie aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via de website van: www.maandvandegeschiedenis.nl, activiteiten 24 oktober 13.00-15.30 uur,

door het invullen van het aanmeldingsformulier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-bd6peYwit1UHk4wUi6ePEia4NBsgsov0XbdgISafZL_4AA/viewform

In onderstaande podcast van Landleven hoort u meer over Eimert en de tijd waarin hij leefde.

<https://www.landleven.nl/inspiratie/buitenwonen/2021/september/podcast-het-dagboek-van-eimert-papenburg/>

